

Tale til "Vi planter træer" ved Hadbjerg den 14. september 2019

v. Alfred Borg, formand for DN Favrskov

Det er Vildt, det her.

Det bliver vildt

og jeg er vild med det..

Jeg er vild med at der bliver mere plads til det vilde, for det er der i den grad brug for.

Vi planter træer og det er win-win-win-win.. Der er ikke mindre end 4 helt klare gevinster ved den her indsats.

Det handler om

- grundvand
- Klima
- biodiversitet
- ikke mindst er det godt for vores sundhed og livsglæde ved at komme ud i naturen

Det er 4 ting, der er **hjerterblod** for DN

- **Grundvand..**

* **nitrat..** Vore vandværker er gode til at passe på det rene vand, men alt for mange boringer er blevet lukket på grund af for høje nitratkoncentrationer.. Skadeligt for vore børn og sådan set også dyrenes unger.

* **Sprøjtegift.** Vi oplever igen og igen nye fremmede stoffer fra sprøjtegifte, både fra landbrug og fra byernes industrier og villahaver.. Så.. Kære venner. I skal gå over til økologi og så skal de af jer, der har haver tilmelde jer kampagnen om giftfrie haver.

--- men nu kan I så også plante træer, for der skal ikke gødes og sprøjtes her.

- **Klimaet.**

Vi har en kæmpe udfordring med klimaforandringerne.

Det største problem er, at vi anvender det kul, som blev lagret i jorden fra skove og sumpe, der voksede her for mange millioner år siden. Vi kalder det fossil brændstof og vi har et kæmpe forbrug, så selvom vi sætter bremserne i, vil det tage år at få udviklingen stoppet

Vi skal også passe på det kulstof, der findes her på jordoverfladen i dag. Det ligger i muldlaget overalt og især i skove, moser og heder. Her er vi nødt til at standse den nedbrydning, der sker.

Men vi bliver også nødt til at finde løsninger til at få noget af det kulstof gemt ned i jorden igen. Her er nye skove et godt middel. Plant en skov og du bidrager med en reduktion på over 900 tons CO2 for hver hektar (100x100m) i den næste 100 år. Det er en god start..

Men husk. Det er ikke nok. Der er meget mere du skal tage fat i for at redde klimaet. Hvis du er i tvivl om, hvad du ellers skal gøre, eller har du gode ideer, så kom med dem i klimaugerne uge 13 og 14 i 2020. Vi har kickoff møde på onsdag kl. 16.30 -18 på Inside i Hammel

- **Biodiversitet eller biologisk mangfoldighed**, som det også kan kaldes.

Vi har ikke kun en klimakrise. Vi har også krise for mange af vore arter her på jorden. Det gælder også i Danmark. Igen er det skovene, der tæller mest. Her er den allerstørste mangfoldighed, Gamle skove, vel at mærke, men den her nye skov bliver jo også gammel en gang, så vi har startet en proces, der skal gøre vores skovnatur i Danmark mere robust.

- **Livsglæde og Sundhed..**

Jeg kan ikke lade være med at citere en sang, der hedder livstræet.

Der er så meget, der kan trykke
gøre dagen trist og grå
Se de folk der uden lykke
bare går og går i stå

Lad dem lege i livstræets krone
Lad dem føle, at livet er stort
lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvningens port.

Træet er her et billede på et sted, hvor man lever.

Har i prøvet det.. at sidde stille et stykke tid og se ...

Følelsen af at være i en skov.. se ting ske omkring éen..

Fornemmelsen af liv overalt derude

Har I haft børn og børnebørn med i skoven..

Mine børnebørn elsker det. Jeg bor i Hinnerup. Mine børnebørn bor i København og når de kommer på besøg tager vi af og til hen til spejderhytterne ved Haldum bæk. Her har vi det fantastisk i timevis med at klatre og gyng i træer og lege med pinde i denne skovbæk.

Der er mange myter om træer og skove fx. om Yggdrasil, Livets træ, fra de gamle vikingers tro. Vi ser dem også i litteratur og film. Tænk på Ringenes herre.. hvor træerne bliver levende. Nogen mener endda at træerne kommunikerer sammen og hjælper hinanden. Jeg tror på det et eller andet sted, for der er en meget stor sammenhæng i det der sker i naturen. Det er et stort kredsløb, hvor fx. dødt ved bliver til nyt liv. Vi mennesker skal blive bedre til at leve i samspil med naturen og ikke kun kæmpe mod den.

I DN arbejder vi for mere plads til vild natur med træer og flere store dyr, der kan skabe dynamik.

I aften har vi taget et lille Virtual Reality-show med for at illustrere det.. Det er et bud på hvordan vi forestiller os denne skov om nogle 100'er år.

Ja. Det tager lang tid, for husk at de dyr og planter der lever af døde egetræer skal vente 3-400 år eller mere før de dør. Men det forudsætter jo at der bliver lavet en skov og det er det vi gør nu.

Afslutning

Til sidst en stor ros til Favrskov kommune for at tage førertrøjen på. Til politikerne, der sidder i byrådet og tør at tage opgaven op. Det er fedt at bo i en kommune, der gerne vil være naturkommune.

Favrskov kommune arbejder nu på en klar naturpolitik. En politik, der bl.a. bygger på en strategi for biodiversitet. Det får betydning for den daglige administration og sagsbehandling og det peger i retning af flere store konkrete projekter:

- Skovrejsning som her
- flere meget store vådområdeprojekter, hvor man også vil binde meget kulstof og frem for alt standse den nedbrydning af tørvslagene, som også er et stort bidrag til klimaproblemet.

Jeg har svært ved at få armene ned.

Også en stor tak til vandværkerne, som er med i projekterne med skovrejsning her og til Growing Trees Network og TV2 for samarbejdet om denne kampagne.

Noter og links

---- <https://www.danmarkplantertraeer.dk/om.html>

-----<https://www.skoven-i-skolen.dk/content/areal-skovareal>

CO2 forbrug pr. dansker pr. år 14,5 ton i EU er det 11,5 ton.